

Deze preek gaat over het leven op de aarde als een vreemdeling uit een andere wereld. U leeft hier, in deze wereld, maar u bent niet van deze wereld; als u een ware gelovige bent in Christus Jezus. Om een ambassadeur te kunnen zijn, moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Deze omvatten het volgende:

- a.) Moet een land vertegenwoordigen.
- b.) Moet een mandaat hebben.
- c.) Moet ambassadeurlijke autoriteit uitoefenen.
- d.) Moet handelen namens de onderdanen van het thuisland.
- e.) Moet onthouden dat hij/zij aansprakelijk is voor zijn/haar thuisland
- f.) Moet terugkeren naar het thuisland; of / en kan worden teruggeroepen.



1.) Voor de ware christenen is het thuisland, de hemel; De Bijbel zegt dat we burgers van de hemel zijn (Fil. 3:20) en een stad waarvan de bouwer en maker God is (Hebreeën 11:10 en 16). Het hoofd van dit land is God, in de persoon van Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft een koninkrijk (Lukas 23:42) en herinner de hele prediking van het evangelie, zowel door Jezus Christus als alle apostelen en profeten zijn allemaal op het Koninkrijk Gods gebaseerd. Ware gelovigen behoren tot dit koninkrijk door wedergeboren te worden en te leven volgens de woorden van Jezus Christus, die op de bijbel gebaseerd zijn. Als volgt twee noemenswaardige en belangrijke feiten, die overwogen dienen te worden:

i.) U kunt niet tot dit koninkrijk aansluiten zoals veel kerken vandaag de dag doen; door lid te worden door middel van hun lidmaatschap.

ii.) U moet wedergeboren worden (Joh. 3:1-21) en leven door het woord van God, om dit koninkrijk binnen te kunnen gaan.

2.) Mattheüs 28:19 geeft elke ware gelovige een mandaat: *"Gaaf dan henen, onderwijst af de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes."* Herinner dat er staat in de naam van, niet namen van. De naam is de Heer Jezus Christus. Vader, Zoon en Geest zijn veel voorkomende zelfstandige naamwoorden. U dient gedoopt te worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus is zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest.

3.) Leer hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb, Mattheüs 28:19. Er is veel om de wereld en ware gelovigen over te leren zoals; redding, genezing, bevrijding, de doop, de opstanding en de opname, de grote verdrukking, het millennium, het witte troonoordeel, de werken der duisternis, de kostbare beloftes van God en nog veel meer.

4.) Ambassadeurlijke autoriteit omvat hier het gebruik van alle bevoegdheden en voorrechten van het koninkrijk der hemelen en deze omvatten:

a.) Joh. 14:13-14 luidt: *"Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen."*

b.) Markus 16:17-18 luidt: *"En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden."* Dit geeft de ware gelovige in de naam van Jezus Christus het gezag om voor mensen die in nood zijn alles te werken wat beloofd is.

c.) Verkondig de beloftes van God, met name Joh. 14:2-3, dat luidt: *"Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben."* Dit is de hoop van elke ware gelovige en dat is hetgeen wat we verkondigen.

5.) Een ambassadeur moet handelen namens de burgers van het land van herkomst; en dat omvat:

a.) Joh. 15:12 luidt: *"Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkterwijs Ik u liefgehad heb."*

b.) *"O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongodelijk ijdel-roepen, en van de*

tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken."
Dit is 1 Tim. 6:20-21.

c.) Beklemtoon de noodzaak van het Goddelijk leven zoals uitgedrukt in Titus 3:1-11; "Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen; opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan."

6.) De ware gelovige moet altijd aan zijn land denken. Wij zijn ambassadeurs op de aarde. De aarde is niet ons thuis en we moeten altijd onthouden dat er in het huis van onze Vader vele woningen zijn (John 14:2). Er is genoeg ruimte in de stad of het land dat als een thuis beschouwd wordt voor allen wier namen in het Boek des Levens zijn; en het Lam is de Leeuw van de stam van Juda, Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid.

7.) Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25): dus of we nu leven of sterven, we zijn van de Heere.



Sommige mensen worden naar God teruggeroepen door eerst door het paradijs heen naar het Koninkrijk te gaan en zullen tijdens de wegvoering of de opname opstaan. Sommige anderen zullen de dood niet smaken en zullen tijdens de opname veranderd worden om zowel degenen uit het paradijs als de Heere in de lucht te ontmoeten. Lees 1 Thess. 4:13-18 en wees gezegend door 1 Korinthiërs 15:51-58 te bestuderen.

Het land waar wij als de ware gelovigen naar uitkijken, heeft alreeds werkelijke burgers, want de God van deze natie leeft en is de God van Abraham, Isaak, Jacob, Adam, Enoch, Abel, Noach en alle getrouwe profeten, apostelen en heiligen die alreeds in glorie zijn.

Vraag uzelf eens af waar u zal zijn wanneer het leger van God uit Heb. 11 zal samenkomen voor de troon van genade, de regenboog troon, uit Openbaringen 4. Waar zal ik zijn wanneer die laatste bazuin zal klinken? Wanneer het zo luid zal klinken dat de doden zullen opstaan. Oh! Heere, waar zal ik zijn! Waar zal u zijn? Een burger van het koninkrijk van God of van de satan en de vuurpoel; de keuze is aan u. Wees een ambassadeur voor het Koninkrijk Gods.

Broeder Douglas Amobi