



Deze wereld is het troebel water en de mensen moeten deze situatie zien te overleven; het gaat niet alleen maar om de problemen te overleven maar ook om het water over te steken. Het proberen om door dit onstuimig water heen te zwemmen is net alsof we door de grote verdrukking met alle onzekerheden heen gaan. **Er is een manier om over dit onstuimige water heen te komen.** Kijk naar de wereld van vandaag, de onzekerheden in de economieën, in religies, politiek, corruptie, immoraliteit, oorlogen en geruchten van oorlogen, ziekten (Ebola en dergelijke) en nog veel meer. Deze zijn allemaal deel van het onrustige water. Er is geen engel die dit water zal beroeren, om iemand te genezen (Joh. 5:1-9). Dit onrustige water is slecht, velen zullen erin verdrinken. Als u dit onrustige water ziet, is alleen een brug er overheen het antwoord. Deze brug is ten eerste geestelijk, vervolgens maakt geloof het echt; Jezus is zowel de brug als het geloof.

Psalm 50:15 zegt: "En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren." In de wereld van vandaag de dag is Psalm 91 nodig om u te leiden en te beschermen; hetgeen het woord van god aan uw rechterhand is en u heeft Rol #70 nodig die door Neal Frisby geschreven is (te vinden op [www.nealfrisby.nl](http://www.nealfrisby.nl)) aan uw linkerhand nodig om over dit onstuimige water te navigeren. Zelfs als iemand in Jezus Christus is, probeert de duivel in dit onrustige water die gelovige af te schrikken (onthoud dat Petrus over het water liep, maar begon te zinken toen hij de golven van de zee in aanmerking begon te nemen en voor een ogenblik zijn gedachten van Jezus Christus afdaalden). Petrus vroeg Jezus of hij over het water naar hem toe kon lopen en Jezus zei: Kom en hij begon zoals velen van ons over het water naar Jezus toe te lopen. Maar plotseling begonnen de golven van de duivel, in het water van de zee, Petrus en also ons vandaag de dag af te leiden; en Petrus begon te zinken. **Maar godzijdank, dat Jezus zowel de roep van Petrus als die van ons vandaag de dag hoorde, zeggende: Heer red ons uit dit onstuimige water!!!**

God schiep het water en het was goed totdat de duivel het in wanorde bracht. Dit onstuimige water begon in het hof van Eden en is in de loop van de menselijke geschiedenis op aarde toegenomen. God had medeleiden met de hulpeloze mensheid en wist dat er geen weg over het onrustige water bestond. Dus kwam hij van de hemel af in de vorm van de mens om aan het kruis te sterven om een brug over het onstuimige water te maken. Om dit onstuimige water over te gaan, moet u naar het Kruis van Golgotha komen om de weg, de waarheid, de deur en het leven over dit onstuimige water te vinden. Jezus is de brug over dit onstuimige water. **De manier waarop de Satan de scheppingen van God heeft veranderd, heeft de wereld tot onstuimig water gemaakt.**

Er is zoveel ziekte, hopeloosheid, wanhoop in dit onrustige water en zelfs de dood; maar Jezus Christus is het antwoord. Vandaag de dag is de luchtvaart onzeker geworden, met terroristen en sommige overheidsinstanties die de wet in eigen hand nemen en civiele vliegtuigen neerschieten; vliegtuigen verdwijnen en meisjes en vrouwen die naar onbekende bestemmingen ontvoerd worden. Kijk naar de onrust in het Midden-Oosten, de dood en vernietiging. Stel u de onthoofdingen eens voor (de guillotine komt er aan voor degenen die na de opname achterblijven); kijk naar zelfmoordbomberingen, waar geen elite kinderen aan deel hebben genomen. Wanneer zal de mens het snappen dat de hoop in de mens om deze problemen op te lossen tevergeefs en alleen maar een misleiding is? Al deze dingen behoren tot het onstuimige water en de enige uitweg is een brug over dit onstuimige water en die brug is de Heere Jezus Christus.

Het is sinds 11 september 2001 niet veilig meer. Iedereen staat op de observatielijst, die gerechtvaardigd is, aangezien jonge mannen en vrouwen eenvoudig gemanipuleerd worden om in vreemde landen en oorlogen te gaan vechten. De wereld is in gevaar en stuurloos. Demonen uit de putten van de hel zijn vandaag de dag op de aarde en betreden mensen om duivelse en ongebruikelijke dingen te doen. Mensen vergeten dat het hun gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel (Hebr. 9:27). Velen sterven in dit onstuimige water en gaan naar de hel en weten het niet eens.

Kijk naar de morele toestand van vandaag de dag, jonge kinderen van 4 jaar oud beweren dat ze vinden dat hun geslacht verkeerd is en dat God ze wellicht verkeerd heeft gemaakt. Je vraagt je af wat een kind op deze leeftijd weet.



Geen wonder dat, toen God de wereld in de dagen Noach vernietigde, er geen enkel kind in de ark gered werd. Denk hier eens over na. Ook in de dagen van Lot, toen Sodom en Gomorra en de omliggende steden werden vernietigd, waar ook geen kinderen werden gered. Onthoud dat God altijd rechtvaardig in zijn oordeel is. Tegenwoordig zijn er zo veel mensen die claimen dat ze lesbiennes en homoseksuelen zijn, en toch zien we dat sommigen zeggen dat ze zijn veranderd omdat ze ontdekten dat ze biseksueel waren. Wat is het toch een puinhoop in dit onstuimige water. Onlangs verbaasde in de Verenigde Staten, een Gepensioneerde Navy SEAL (een Amerikaanse speciale eenheid) de wereld toen hij een, wat ze transgender noemen, werd. De wereld is eigenlijk rijp voor Gods bezoek, met oordeel. De

verwarring in de wereld van vandaag de dag is zo groot dat het wereldwijde onderwijssysteem en norm al in elkaar is gevallen, vooral met al die online diploma's uit alle vreemde hoeken van de wereld.

Politici, religieuze mensen, militaire leiders, onderwijzers en bankiers hebben keer op keer gelogen, met allerlei manieren van manipulatie en misleiding. U kunt zeker stellen dat de 4 apocalyptische paarden tegelijkertijd aan het rijden zijn, op weg naar het Armageddon trommelgeroffel die naar een totale zelfvernietiging zal leiden. Dit komt omdat mensen hebben geweigerd om het woord en de profetieën van de Bijbel over Jezus Christus te geloven en aan te nemen.

Jezus komt er binnenkort zeker aan om deze gekheid een halt toe te roepen nadat hij eerst degenen die van hem zijn er uit heeft opgenomen, via de brug over het onstuimige water en de daaropvolgende opname. Uit dit onstuimige water zal de man van zonde, de antichrist, opstaan. Hij beroerd het water en de mens word er in gezogen. Dit doet hij op zoveel manieren. Vandaag de dag is de muziek verleidelijk en hels. De filmindustrie is in de pornografie gegaan om snel geld te verdienen maar vernietigt het leven van mannen, vrouwen en kinderen. Mensen worden verslaafd en dat leidt weer tot gebroken huwelijken en gezinnen; En zelfs religieuze leiders verliezen hun roeping. Tegelijkertijd verliezen politici en onderwijzers schaamteloos hun carrières en gezinnen, en dat allemaal door kortstondig plezier. De hel heeft zich werkelijk uitgebreid. Veiligheid en zekerheid zijn alleen in Jezus Christus.

God heeft een weg gemaakt voor mensen die bereid zijn om over dit onstuimige water heen te willen gaan. Jezus Christus is de enige weg over dit onstuimige water. Een vleselijke arm is niet in staat om iemand over dit onstuimige water heen te dragen. Lees Psalm 53:1-5 (De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God;). Er is weinig tot geen tijd meer over voor de mensen van de aarde om de enige weg over het ontstelde water te vinden, te geloven en te accepteren. Er is maar één echte brug over het troebele water en dat is de Heer Jezus Christus. Er is geen andere brug over het onstuimige water maar Jezus Christus, kom nu naar het Kruis van Golgotha, want morgen kan het te laat zijn! Merk het onstuimige water op, u kunt zich er in bevinden maar het niet realiseren. Dit onrustige water is de zondige wereld waarin we leven. Jezus zei dat u in deze wereld bent, maar niet van deze wereld bent. Wanneer u Jezus Christus aanneemt, alhoewel u dan nog steeds in deze wereld bent; kunt u niet door het onrustige water meer worden overwonnen. Kom nu in actie, neem Jezus Christus aan en geloof zodat u langs de brug over het onstuimige water heen kunt gaan. Jezus Christus is de brug en het antwoord op het onstuimige water waar we allemaal in verkeren. Bekeer u vandaag nog en wend u om tot God door het Kruis van Jezus Christus.

Broeder Douglas Amobi