

Er is vandaag de dag zo veel te doen in de wereld dat het de oordelen van mensen vaak bewolkt. Een van de cruciale gebieden is op het gebied van het vertellen van de waarheid. Wanneer het u niet lukt om de waarheid te zeggen vertelt u een leugen. U kunt uzelf afvragen wat een leugen is? Om de definitie voor ons allen makkelijker te maken zullen we het vereenvoudigen door te zeggen dat het de vervorming van een feit is, niet in de waarheid blijvend, een leugen, bedrog en nog veel meer. Als u liegt wordt u een leugenaar genoemd. De Bijbel zegt dat de duivel een leugenaar is en een vader der leugen is, Johannes 8:44.



In Genesis 3:4 vertelde de slang de eerste geregistreerde leugen, *"Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven."* Dat was tegengesteld aan de waarheid zoals God het in Genesis 2:17 waar staat; *"--- want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven."* Genesis 3:8-19 vertelt over de gevolgen van het geloven in een leugen, dat tegengesteld is aan de waarheid. We zouden er allemaal goed aan doen om te onthouden dat we in deze wereld zijn, maar dat er

een andere wereld op komst is en dat in beide werelden liegen een ernstige zaak is. Na dit leven is er een andere en die laat bepaalde mensen niet toe in de stad dan die de boom des levens heeft zoals opgetekend in Openbaring 22:15: *"Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet."*

Die de leugen liefheeft en doet kan aldus worden omschreven:

Die een leugen liefheeft.

- Een leugen liefhebben komt tegenwoordig zo vaak voor. Het is de absolute haat van de waarheid. Als u hoort dat de hel niet echt is of niet bestaat, een immoreel leven alleen aards is en niets te maken heeft met het leven na de dood, het ontkennen van het woord van God en etc. En u gelooft en handelt overeenkomstig deze informatie, dan gelooft u een leugen en houdt u er van. Zorg ervoor dat hetgeen u van houdt niet tegengesteld is aan het Woord van God.

Die de leugen doet.

- Iets doen, betekent dat u de architect bent, de opdrachtgever; de duivel of de Heere kan er achter zitten. Maar als het om liegen gaat, doet alleen de duivel, de vader van de leugen het, niet de Heere. Wanneer u nu een leugen bedenkt of vertelt, is de geest van de duivel aan het werk. Mensen houden zich afzijdig en bedenken kwaad tegen een persoon, bedenken valse informatie over een persoon of situatie (DOET) en gebruiken het vervolgens om schade te veroorzaken en de Satan te verheerlijken. De Bijbel spreekt over mensen die de leugen liefhebben en doen, als u er daar één van bent, bekeer u dan of wordt buiten gezet waar er honden, moordenaars, afgodendienaars, hoereerders zijn en etc.

GEVALLEN VAN LEUGENS.

a.) Handelingen 5:1-11, Ananias en Saffira logen op een veel voorkomende manier zoals velen vandaag de dag doen. Zij kozen er zelf voor om hun eigendom te verkopen en beloofden het totaal van de opbrengst aan de gemeente en de apostelen te schenken; maar hadden een tweede gedachte en hielden een gedeelte van het verkoopbedrag achter. Wij als Christenen moeten in gedachten houden dat wanneer we te maken hebben met geloofsgenoten, Christus Jezus in een ieder van ons leeft en als we liegen, bedenk dan dat Jezus Christus zich te midden van dit alles bevindt; en Hij is degene die in ons woont. Ananias en zijn vrouw dachten dat ze te maken hadden met gewone mensen en met het vertellen van een leugen weg konden komen, maar de gemeente was in een opwekking en de Heilige Geest was aan het werk, en als u liegt, liegt u in feite tegen God zelf. Hetgeen wat ze hadden kunnen doen was de waarheid te vertellen en de dood te vermijden. We zijn in de laatste dagen, de Heilige Geest is aan het werk in de opwekking genaamd, *"het snelle korte werk"* en als er een ding is om te vermijden is dat liegen.

b. Openbaring 21:8 zegt, "Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood." Dit vers van de Bijbel toont duidelijk aan hoe serieus God het vertellen van leugens neemt.

U kunt zelf de soort gezelschappen zien waar leugenaars in Gods ogen onder vallen (Openbaring 21:8):

a.) Den vreesachtigen: angst is een vernietiger en zonder vertrouwen.



b.) Ongelovigen: dit heeft te maken met de reactie van een persoon betreffende het woord van God in elke situatie. Vergeet niet dat ongelof in het Woord de ergste zonde is, die gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld. Joh 1:1-14, Jezus Christus was en is en zal altijd het WOORD VAN GOD te zijn.

c.) Gruwelijken: dit geeft duidelijk aan dat leugenaars ook afschuwelijk zijn voor God. Ze zijn net als de afgodendienaars.

d.) Doodslagers: leugenaars zijn in dezelfde positie als moordenaars en dat is een ernstig probleem, God haat het.

e.) Hoereerders: en leugenaars zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus ook alle leden van deze ongelukkige groepen.

f.) Tvenaars: deze hebben hun vertrouwen in een andere god gezet, in plaats van de enige wijze God, Jezus Christus.

g.) Afgodendienaars: deze hebben ervoor gekozen om andere goden in plaats van de ware levende God te aanbidden. Afgoderij komt in vele vormen voor; sommigen aanbedding materiële dingen als, hun huizen, auto's, carrière, kinderen, echtgenoten, geld, goeroes en etc.

Leugens beroven u van uw zelfvertrouwen, brengen schande over u, de duivel verheugd zich er over en u verliest over het algemeen vertrouwen in God. Het ergste feit is dat God deze mensen inclusief de LEUGENAARS van zijn kudde buitensluit en ze in de tweede dood terecht doet komen, IN DEN POEL, DIE DAAR BRANDT VAN VUUR. Tot slot zouden we 2 Korintiërs 5:11 moeten bestuderen, "*Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen,*" tot God te keren in een ware bekering, en de gave van God, de Heer Jezus Christus de Heere van heerlijkheid te aanvaarden.

Broeder Douglas Amobi