

Het leven van Jerobeam weergeeft een gemiste kans en dit gebeurt zelfs vandaag de dag. Het scenario was als volgt, het was is de tijd van koning Salomon (de zoon van koning David), die de koning van Israël was en hij had te veel vreemde vrouwen, meer dan 700. Deze vrouwen kwamen uit vele landen en brachten hun goden met zich mee en



Salomon bouwde altaren voor hen. Bij enkele daarvan deed hij zelfs mee in hun aanbedding. De Bijbel zegt: *"Want Salomon wandelde Astoreth, den god der Sidoniërs, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten."* Deze vrouwen keerden het hart van Salomon weg van God; 1 Koning 11:4-13. Salomon was de wijste man die ooit geleefd had, maar je ziet, dat de wijsheid en de genade van God dat afkomstig is van Jezus Christus het gene is wat we nodig hebben, om wijzer te zijn dan het bedrog van de duivel.

God sprak tot Salomon door het woord van de profeet, dat Hij na hem vanwege zijn slechte wegen het koninkrijk zou verdelen. Ahia de profeet gaf een boodschap van de Heere aan Jerobeam (Salomon's knecht) door, dat hij na Salomon 10 stammen van het koninkrijk van Israël onder zijn hoede zou krijgen, volgens 1 Koningen 11:29-32. De Heere beloofde om Jerobeams koninkrijk te stichten als hij de wegen van David zou volgen, door God te gehoorzamen en te geloven net als David, verzen 37-38. Vaak

belooft God ons dingen, ook door zijn woord, maar we keren om en volgen het pad van Jerobeam. We denken dat we het beter weten dan God net als Jerobeam, door dingen op onze manier te doen en tegenovergesteld aan Gods leiding.

De tijd kwam en Jerobeam werd koning van 10 stammen van Israël, overeenkomstig aan de profetie. Jerobeam deed niets zoals David, maar ging zelfs de weg van koning Saul, door het volgende:

- a.) Hij zocht niet naar de raad van God en deed dingen zonder eerst te bidden en van God te horen, zoals sommigen van ons doen.
- b.) Hij vergat om voor enige leiding contact op te nemen met de profeet die hem de boodschap had gegeven.
- c.) Hij vergat om God voor de vervulde profetie te danken, dat hem tot koning van de 10 stammen van Israël had gemaakt.
- d.) Hij was bang dat de Israëlieten terug zouden gaan naar Jeruzalem om te offeren. We zouden moeten leren om niet op ons eigen verstand te leunen als Jerobeam maar te vertrouwen en te leunen op elk woord van de Heere, zoals David.
- e.) Hij vergat al de beloften van God voor hem die door de profeet Ahia gegeven waren.
- f.) Angst maakt veel kapot, hij vreesde het volk en wierp al zijn zorgen niet op de Heere, 1 Petrus 5:7-9.
- g.) Hij bedacht ijdele dingen, en bewaakte de deur van zijn hart niet zoals David, 1 Koningen 12:25-27.
- h.) Hij maakte 2 gesneden beelden van kalveren en presenteerde die aan Israël als hun god. In 1 Koningen 12:28-33, staat, "--- Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israel, die u uit Egypteland opgebracht hebben ----- . 'Door deze daad, deed Jerobeam het volgende, wat zowel de bijbel en de geschiedenis hem nog steeds tot de dag van vandaag tot in de toekomst aanrekenen:

- 1.) Hij wilde niet leren van de fouten van Aaron, in de woestijn, die de gouden kalveren gemaakt had voor Israël.
- 2.) Hij hield een raad in 1 Koning 12:28, maar niet met God; wiens raad neemt u altijd aan in uw zaken?
- 3.) Hij had zijn eigen geestelijke strategie om koning te blijven over de 10 stammen van Israël, maar liet God er buiten; sommigen van ons doen hetzelfde en sluiten de Heere buiten onze dingen. Dit eindigt altijd in zonde en verderf.
- 4.) Hij maakte hoge plaatsen (plekken om hun zogenaamde goden te aanbidden).
- 5.) Het ambt van priesters behoort de Levieten toe, van het geslacht van Aaron. Jerobeam vernietigde in 1 Koning 12:31 Gods oude grenslijnen, toen hij, *"priesters maakte van de geringsten des volks, die niet die van de zonen van Levi waren."* Sommigen van ons doen vaak het tegengestelde van Gods Woord en geboden om aan onze angsten, verlangens, genoegens en begeerten te voldoen.
- 6.) Jerobeam besloot net zoals koning Saul om zelf offers te brengen in het ambt van een priester; ze besloten zo om in plaats van God te handelen, zoals sommigen van ons vandaag de dag die niet kunnen wachten op God. God is te traag voor wat we willen bereiken, dus we nemen de autoriteit over de Heere. De gevolgen zijn vaak verschrikkelijk. Vrees God en gehoorzaam hem altijd.

7.) Jeroboam introduceerde Israël tot afgoderij en zonde en keerde ze van hun ware God weg.



8.) Om zijn goddeloosheid te bekronen omschreef hij de twee kalveren als goden van de kinderen van Israël. Waar was zijn kennis gebleven van de ware God van Israël, de Jehovah, de God van Abraham, Isaak en Jakob. Paulus zei in Romeinen 9:6: *"Want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn."* U zou zich kunnen afvragen waarom en hoe Jeroboam zo dicht bij de profeet heeft kunnen komen, dichtbij de troon en Gods profetie. Tegenwoordig ziet u christenen en zelfs predikers dichtbij de dingen van God en dat ze tegelijkertijd bijna de ware uitverkorenen in de war brengen maar vergeet niet dat de Heere alles perfect onder controle heeft en dat er niets zonder zijn medeweten gebeurt. Herinner dat de Heere Judas Iskariot als een van de twaalf apostelen riep, en hem de macht gaf om samen met de apostelen te getuigen en tekenen en wonderen te doen. De Heere waste de voeten van de apostelen, waaronder die van Iskariot, hij nam deel aan de heilige communie maar de Heere wist al lang dat hij een VERRADER was. Judas Iskariot had de Heilige Geest (het zegel van God tot de dag van verlossing) niet ontvangen, omdat de Heere wist dat Judas geen deel van hem uitmaakte. De Heere zei: *"Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit*

*u is een duivel."* In Mattheüs 26:21 zei Jezus: *"Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden."* U kunt de Heere niet bedriegen, want hij weet alles, met inbegrip van Jeroboam en de mensen die vandaag de dag zijn wegen volgen. Vraag God om de doop met de Heilige Geest, Lukas 11:13.

Lees 1 Koningen 14:1-13, en zie wat God in het kort over het leven van Jerobeam zegt en moge dat ons allen helpen om niet de weg van Jerobeam op te gaan. U leert ook uit deze passage van de Bijbel dat er predestinatie en voorkennis bij God is, zelfs als uw ouders goddeloos zijn en de wegen van zonde bewandelen. In vers 13 staat er: *"Want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den HEERE, den God Israels, in het huis van Jerobeam gevonden is."* Vers 12 noemde hem een kind. Wees voorzichtig met hoe u door dit leven gaat, God is de baas en waakt over alles wat we doen. Ook moeten we er voor oppassen om mensen niet naar de weg, voetstappen en de gelijkenis van Jerobeam te leiden. Laten we de weg van de Heere volgen en aan de stem van zijn ware profeten aandacht schenken.

**Broeder Douglas Amobi**