

Wanneer we in al onze wegen niet de raad van de Heere zoeken, komen we in valstrikken terecht die ons hartzeer, verdriet en pijn bezorgen. Dit blijft zelfs de besten van Gods volk teisteren. Jozua 9:14 is een goed voorbeeld van de menselijke natuur; *"Toen namen de mannen van hun reiskost; en zij vraagden het den mond des HEEREN niet."* Klinkt dit bekend?



Jozua 9:15 zegt, En Jozua maakte vrede met hen, en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zoude; en de oversten der vergadering zwoeren hun. Als u vers 1-14 leest, zult u verrast zijn hoe Jozua en de oudsten van Israël met de leugens van de Gibeonieten instemden. Ze hadden gelogen maar Israël had er vertrouwen in dat het verhaal van deze vreemdelingen zinvol was, Israël had macht verworven en succes gehad maar vergeten dat de Heere God alleen degene is die kan laten zien wie te vertrouwen is. De enige manier waarop wij als mensen vertrouwen kunnen tonen is door de Heere eerst te raadplegen en alles aan de Heere over te laten. Wij mensen kijken naar gezichten en bewegingen van mensen, maar de Heere ziet het hart aan. De Gibeonieten toonden bedrog, maar de kinderen Israëls zagen het niet, doch de Heer weet alle dingen.

Wees vandaag de dag voorzichtig, want de Gibeonieten zijn altijd om ons heen. We zijn aan het eind van het tijdperk en de ware gelovigen moeten waakzaam zijn voor de Gibeonieten. De Gibeonieten hebben de volgende kenmerken:

- Angst dat Israël zal exploiteren, vers 1
- Misleiding als ze Israël benaderden, vers 4
- Hypocrisie omdat ze logen, vers 5
- Leugens zonder angst voor God, vers 6-13.

Ze vroegen om een verbond met Israël en die maakten het, en vers 15 zegt: "En Jozua maakte vrede met hen, en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zoude; en de oversten der vergadering zwoeren hun." Ze zwoeren tot hen in de naam van de Heere en hadden nooit overwogen om die zelfde Heere eerst te raadplegen of ze met deze mensen die ze niet kenden wel eens een verbond zouden moeten maken, dit is nu precies wat de meesten van ons vandaag de dag doen, maatregelen nemen zonder te vragen naar GODS mening. Velen zijn getrouwd en hebben vandaag hartzeer omdat ze het niet met Jezus Christus overlegd hebben, om Zijn mening te hebben. Velen handelen als God en nemen elk besluit naar eigen goeddunken, maar aan het einde zal het de wijsheid van de mens en niet God blijken te zijn. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. (Romeinen 8:14); dat betekent dus niet dat we niet meer aan de Heere over alles hoeven te vragen voordat we handelen. Door de Geest van God geleid worden, is om gehoorzaam te zijn aan de Geest. U zou de Heere in al deze dingen voor u en met u moeten houden, anders zult u handelen door veronderstelling in plaats van door de leiding van de Geest.

Jozua 9:16 zegt, En het geschiedde ten einde van drie dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij, dat zij hun naburen waren, en dat zij in het midden van hen waren wonende. Israël de gelovigen ontdekten dat de ongelovigen hen hadden bedrogen. Het overkomt ons van tijd tot tijd wanneer wij God buiten onze beslissingen laten. Soms worden we er zo zeker van dat we de gedachten van God kennen, maar vergeet niet dat God spreekt, en heel goed in alle zaken voor zichzelf kan praten, als we gracieus genoeg kunnen zijn om te erkennen dat Hij over alle dingen volledig de leiding heeft. Deze Gibeonieten waren van de overgeblevenen van de Amorieten die door de Israëlieten eigenlijk allemaal moesten worden gedood op weg naar het beloofde land. Ze maakten een bindend verbond met hen en het stond vast, maar toen Saul koning werd, doodde hij velen van hen en God was daar niet blij mee en bracht hongersnood over Israël. Lees 2 Samuël 21:1-7. Onze beslissingen zonder overleg met de Heere hebben vaak verstrekkende gevolgen, zoals het geval van de Gibeonieten in de dagen van Jozua en de dagen van Saul en David.

Herinner, Samuel de grote profeet van God, die vanaf zijn jeugd nederig was, kende de stem van God, raadpleegde

God altijd voordat hij iets deed; maar er kwam een dag waarop hij voor een fractie van een seconde dacht dat hij de gedachte van God kende. 1 Samuel 16:5-13, is het verhaal van de zalving van David als Koning; God verteld Samuel nooit wie hij moest zalven, hij wist van de Heere dat het één van de zonen van Isai was. Toen Samuel arriveerde riep Isai zijn kinderen vanwege het woord van de profeet. Eliab was de eerste die bij hem opkwam en had de lengte en persoonlijkheid om een koning te zijn en Samuel zei: "Zekerlijk, is deze voor den HEERE, Zijn gezalfde."

De Heere sprak tot Samuel in vers 7 zeggende: *"Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan."* Als God hier niet in had gegrepen, zou Samuel de verkeerde persoon als Koning hebben gekozen. Toen David van de schaapskooi uit het veld binnenkwam zei de Heere in vers 12, *"Sta op, zalf hem, want deze is het."*



David was de jongste en zat nog niet in het leger, hij was te jong, maar dat was de keuze van de Heere als koning van Israël. Vergelijk Gods keuze en de keuze van de profeet Samuël; De keuze van de mens en die van God zijn verschillend, tenzij wij de Heere stap voor stap volgen. Laat hem leiden en laat ons volgen.

Herinner het geval van David die een wens had om een tempel voor de Heere te bouwen; Hij vertelde dit aan de profeet Nathan, die ook van de Koning hield. Zonder eerst de Heere te raadplegen zei de profeet tegen David in 1 Kronieken 17:2: *"Doe alles, wat in uw hart is, want God is met u."* Dit was het woord van een profeet, wie zou daar nu aan twijfelen, David kon gaan en de tempel bouwen. De profeet zei, de Heere is met u, dit was krachtig, alleen had hij voor de zekerheid geen navraag gedaan bij de Heere over de kwestie.

In vers 3-8, sprak de Heere diezelfde avond nog tot de profeet Nathan in vers 4: *"Ga heen en zeg tot David, Mijn knecht: Alzo zegt de HEERE: Gij zult Mij geen huis bouwen, om in te wonen."* Dit is weer een ander geval waarin er met betrekking tot zaken in het leven de Heere niet eerst geraadpleegd wordt voordat er een beslissing wordt genomen.

Profeten hebben fouten gemaakt in besluitvormingen, waarom zou een gelovige dan ooit iets doen of ergens toe besluiten zonder eerst met de Heere te overleggen? Raadpleeg in alles dan de Heere, omdat de gevolgen van eventuele fouten of veronderstellingen rampzalige gevolgen kunnen hebben. Sommigen van ons leven met fouten die we hebben gemaakt in ons leven door dingen te doen zonder er eerst met de Heere over te praten. Het is vandaag de dag heel gevaarlijk, om direct al te handelen zonder eerst overleg met de Heere te hebben en een antwoord te krijgen. We zijn in de laatste dagen en de Heere zou elk moment in alle beslissingen ons metgezel moeten zijn. Loof den Heere, Amen.

**Broeder Douglas Amobi**